



Abdij van het Heilig Kruis Beverungen-Manufactuur

klooster



De abdij van het Heilig Kruis ligt boven de Wezer-vallei, omgeven door een prachtig landschap, waar benedictijner nonnen de bezoekers uitnodigen om een moment van innerlijke bezinning te nemen en te discussiëren over geloofsvragen.

Het kloosterleven bij de fabrikant Burgberg begon kort na de 30 jaar durende oorlog. Uit Höxter verdreven, vestigden zich daar in 1657 Franciscaner Minderjarigen. Ze breidden de pastorie van de Bartholomäuskerk uit tot een klooster en namen de plaatselijke pastorale zorg over. Na de ontbinding van het jarenlang onbewoonde klooster (1824) werden de gebouwen in 1899 overgenomen door de zusters Benedictijnen van de Eeuwige Aanbidding. Met de opname in de Beuroncongregatie in 1924 werd het klooster verheven tot de Abdij van het Heilig Kruis. Volgens de benedictijnse regel "... mag niets liever worden vereerd", bepalen het korgebed en de eucharistieviering de dagelijkse routine van de zusters - mensen die op zoek zijn naar innerlijke reflectie en contemplatie worden uitgenodigd om deel te nemen.

In de kloosterwinkel van de Benedictijner nonnen is een uitgebreid assortiment van devotieele objecten, eigen keramiek, kaarsen, patchwork, bloemstukken, maar ook boeken, kaarten en religieuze kunst te vinden.

(Bron: Annette Fischer, Klosterregion Kulturland Kreis Höxter)

Openingstijden

Weekdag	Tijd van de dag
Maandag naar Dinsdag Donderdag	14:00 - 17:00
Zaterdag	14:00 - 17:00



Adres:

Carolus-Magnus-Str. 9
37688 Beverungen

☎ 05273 8040

✉ benediktinerinnen@abtei-herstelle.de

Auteur:

Kulturland Kreis Höxter c/o GfW im Kreis Höxter mbH
info@kulturland.org

09:00 - 12:00

Organisation:

Kulturland Kreis Höxter, c/o GfW im Kreis
Höxter mbH
<http://www.kulturland.org/>

Gottesdienste in Herstelle Sonn- und Festtage 6:20 Uhr, 8:45 Uhr, 12:15 Uhr, 18:00 Uhr, 20:05 Uhr Mo. -Fr. 6:20 Uhr, 7:45 Uhr, 12:15 Uhr, 18:00 Uhr, 20:05 Uhr Mittwoch 7:20 Uhr, 9:00 Uhr, 12:15 Uhr, 18:00 Uhr, 20:05 Uhr Klosterladen Neben Keramik, Seifen und Kerzen aus den eigenen Werkstätten lädt im Klosterladen ein umfassendes Sortiment an Devotionalien, Büchern, Karten und religiöser Kunst zum Stöbern und Verweilen ein. Im hinteren Teil des Klosterladens besteht die Möglichkeit eine Tasse Kaffee zu trinken (auf Spendenbasis) und Plätzchen zu essen. Geöffnet: Mo., Di., Do., Fr. 14:00 - 17:00 Uhr Sa. 9:00 - 12:00 Uhr u. 14:00 - 17:00 Uhr Parallel dazu können Sie auch den Online-Shop besuchen (24 h / Tag)



Scan QR-code en sla deze pagina offline op, deel hem met vrienden en meer.

<https://s.et4.de/Jc1Hd>

Bron: destination.one

ID: p_100038731

Voor het laatst aangepast 03.11.2023, 07:53



Frank Grawe, F.Grawe, www.klosterregion.de