



Koptisch orthodox Kloster Höxter-Brenkhausen

klooster



Kulturland Kreis Höxter, Frank Grawe



Rond 1240 gesticht, werkten eerst de cisterciënzerzusters in het klooster van brenkhausen en vanaf 1601 Benedictijne zusters.

Een ander belangrijk keerpunt was de ontbinding van het klooster in de loop van de secularisatie, die echter niet het einde van de kloostertraditie voor Brenkhausen betekende. Sinds 1994 is het klooster en de bisschopszetel van de Koptisch-Orthodoxe Kerk een nieuw religieus centrum. Egyptische monniken en hun helpers zijn momenteel bezig met de renovatie van een aantal gebouwen die lange tijd ongebruikt zijn gebleven - de oostelijke vleugel en de kerk waren al in de jaren zeventig van de vorige eeuw door de katholieke gemeenschap overgenomen en gerenoveerd. Gastvrijheid is een topprioriteit: bezoekers worden hartelijk ontvangen en uitgenodigd om de spiritualiteit van de Koptische Kerk te ervaren in de kerkdiensten. De naam "Koptisch" is afgeleid van het Griekse "Aigyptioi" en is daarom synoniem met "Egyptisch". "Koptisch" verwijst vandaag naar de Egyptische christen.

Bron: (Annette Fischer, Klosterregion Kulturland Kreis Höxter)



Openingstijden

Weekdag	Tijd van de dag
Maandag naar Zondag	08:00 - 20:00

Führungen für Gruppen auf Anfrage.

Adres:

Propsteistraße 1a
37671 Höxter

☎ 05271 18905

✉ bischof@koptisches-kloster-hoexter.de

Auteur:

Katja Krajewski

Organisation:

Kulturland Kreis Höxter, c/o GfW im Kreis Höxter mbH
<http://www.kulturland.org/>



Scan QR-code en sla deze pagina offline op,
deel hem met vrienden en meer.

<https://s.et4.de/YGzDd>

Bron: destination.one

ID: p_100039172

Voor het laatst aangepast 03.11.2023, 07:53